

Wekelijks vertelt een local over zijn of haar stad.



Kim van Peer (41) woont al twintig jaar in Valencia. Ze runt daar haar eigen evenementenbureau.

1. Luieren of sporten

Jardín del Turia

Als je nieuw bent in Valencia, mag een fietstocht of wandeling door 'El Turia' niet ontbreken. Dit tien kilometer lange park slingert door heel de stad en is erg geliefd onder Valencianen. Kinderen strijken neer in de speeltuin El Gulliver en voor ouderen zijn er tafels neergezet waar ze kunnen schaken, dammen of een potje kaarten. Hoewel sommige locals het park gebruiken om lekker te



luieren, zijn er ook sportfaciliteiten aanwezig. Moeie benen maar toch de blits maken? Ze verhuuren hier elektrische fietsen in de vorm van een stoere choppers.

2. Stil strand

Passeig Marítim de la Patacona

Valencia heeft mooie zandstranden, waarvan La Malvarossa en Las Arenas het bekendst en drukst zijn. Zelf ga ik liever naar het rustigere La Patacona. Dit strand is pas sinds kort in op-



komst omdat er steeds meer horecagelegenheden op de boulevard bij komen en in het



Valencia

De derde stad van Spanje staat onder stedentrippers vaak in de schaduw van Madrid en Barcelona. Zonde. Genoeg te zien en een zonnetje dat het zelden laat afweten.

€1,60 €2 €80 €18

Hoe is het daar?

„Toen ik hier in de jaren '90 ging wonen, was het nog een vrij onbekende stad, maar in relatief korte tijd is het uitgegroeid tot de levendige place to be van nu. Het is de derde stad van Spanje en toch voel je nog de gemoedelijke dorpsmentaliteit. Het centrum is knus en vol oude gebouwen, maar je vindt hier ook de ultramoderne Stad van de Kunst en Wetenschappen. Dat complex is ontworpen door de beroemde Valenciaanse architect Santiago Calatrava. De stad is heel groen en heeft een kilometers lang strand op tien minuten van het centrum.”

zand steeds meer strandtentjes verrijzen. Vrij nieuw is restaurant Can Luca: stijlvol ingericht met een mooi terras op de boulevard en een gezellige patio waar je superlekkere paella kunt eten. Doen, want het gerecht vindt zijn oorsprong in Valencia.

3. Sixtijnse Kapel

Carrer dels Cavallers 35

Barrio del Carmen is de oudste wijk van Valencia en zit vol met smalle kronkelstraatjes en weggestopte steegjes. In dit labyrint kom je vanzelf authentieke tentjes tegen zoals wijnhuis Oliví en tapasbar Tinto Fino Ultramarino. Je treft in Barrio del Carmen een heleboel cultuur en historie. De

STEDENTRIP

Productie: Matthijs Meeuwsen
Foto: Hollandse Hoogte



San Nicolas kerk ziet er na de restauratie weer prachtig uit en wordt wel de Sixtijnse Kapel van Valencia genoemd.

4. Kaarslicht

Carrer del Comte d'Altea 17

Canovas is als uitgaanswijk erg geliefd bij Valencianen, maar onder toeristen minder bekend. Het wemelt er van de terrasjes en er is een breed aanbod aan eetgelegenheden: van tapas tot fusion en van sterrenrestaurants tot hamburgertenten. Een aanrader vind ik het restaurant Casel-la: strak ingericht, maar dankzij het vele kaarslicht toch een knusse plek. Carnivoren komen aan hun trekken: de eendenborst en entrecote zijn subliem. Na afloop buiten lekker omhoog turen; de façades van de gebouwen zijn adembenemend mooi.



5. Spectaculair zwembad

Marina Real Juan Carlos I

Voor commercieel verkeer is de haven van Valencia een van de belangrijkste van Europa. Blikvanger van de nieuwe haven is het moderne gebouw Veles e Vents dat in juni de deuren opent. Er zijn verschillende restaurants, zoals de luxueuze en eigentijdse Beachclub Marina. Met een spectaculair zwembad en uitzicht op strand en zee. ■

